

# ETHNOS 360

## WERELDWIJD

Juli 2024 | nummer 1



De kracht van Gods Woord  
in de Yagwoia stam

Wie zijn de  
onbereikte volken?

## Colofon

Uitgave: Juli 2024, nr. 1

**Ethnos360 Wereldwijd** is het gratis periodieke informatieblad van Ethnos360 Nederland.

## Mission statement

*Gedrongen door de liefde van Christus en door de kracht van de Heilige Geest is Ethnos360 ontstaan om de plaatselijke gemeenten te ondersteunen door het mobiliseren en toerusten van gelovigen om het Evangelie te brengen onder de minst-en onbereikte volken, de Bijbel te vertalen en daardoor inheemse gemeenten te zien ontstaan die God verheerlijken!*

## Abonneren en wijzigen

Je kunt je gratis abonneren op Ethnos360 Wereldwijd door aanmelding via onze website: [www.ethnos360.nl/nieuws](http://www.ethnos360.nl/nieuws)

## Secretariaat en redactie

Faunalaan 60, 3903CD  
Veenendaal  
Tel: 0638677694  
[info@ethnos360.nl](mailto:info@ethnos360.nl)

## Financiën

Voor financiële vragen en of wijzigingen e-mail naar [finance@ethnos360.nl](mailto:finance@ethnos360.nl).  
Neem voor lijfrenteschenkingen, legaten en erfstellingen contact op met de notaris of stuur ons een e-mail.

## Website

[www.ethnos360.nl](http://www.ethnos360.nl)

## Giften

Ethnos360 onderstreept geloofszending. Een belastingaftrekbare gift kun je overmaken op rekeningnummer: NL32ABNA0556542819  
t.n.v. Stichting Ethnos  
360-Nederland te Bleskensgraaf  
o.v.v. Code 400 Algemeen



'Het was Gods bedoeling  
dat ze (de volken) Hem zouden  
zoeken en Hem al tastend zouden  
kunnen vinden, aangezien  
Hij van niemand van ons  
ver weg is.'

Handelingen 17:27 (NBV21)



Beste zendingvrienden,

Het is voor mij een voorrecht om wat te mogen schrijven in deze eerste uitgave van Ethnos360 Wereldwijd. Als Ethnos360 Nederland gaan we wat dat betreft ook een nieuwe fase in. Gedurende 25 jaar hebben Nanne en Wilma Groot trouw leidinggegeven aan NTM/Ethnos360 Nederland. Mijn vrouw Eliza en ik voelen ons dan ook zeer bevoorrecht en dankbaar dat we dit prachtige werk mogen voortzetten. We doen dit met veel enthousiasme, passie en liefde voor de Heer en willen ons inzetten voor hen die geen kans hebben om het Evangelie van Jezus Christus te kunnen horen!

Zoals iedereen wel eens ervaart, kan werk soms veel zijn en misschien wat stress met zich meebrengen. Toen mij dit een tijdje terug overkwam, liet de Heere zo geweldig mooi zien hoe goed Hij is! Te midden van alle drukte ontving ik een e-mail van Larry Brown, directeur van Ethnos360 USA. Zonder dat hij van iets afwist, bemoedigde hij me met een vers uit Mattheüs 11:28 waar Jezus zegt: 'Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u, en leer van Mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.'

Te midden van alle drukte en stress van het werk nodigt Jezus ons uit om verfrist te worden en rust te vinden voor onze ziel... Is dat niet fantastisch?! Hij gebruikt deze metafoor o.a. om aan te tonen dat het juk nooit voor slechts één is, maar voor twee! Samen met Jezus onder het span staan bij wijze van spreken. We doen het werk niet slechts voor Hem, maar mét Hem! Larry schreef me dat 'volgerschap' de basis is voor goed leiderschap. Het volgen van Christus! Het is die diepgaande relatie met Jezus wat ons helpt de taak te doen waar Hij ons toe roept!

Ik wens jullie heel veel leesplezier bij deze eerste Ethnos360 Wereldwijd!



Anne Keyser  
*Leiderschap Ethnos360 Nederland*

# DE KRACHT VAN GODS WOORD IN DE YAGWOIA STAM

Robert en Nicole Westerveld hebben vele jaren met hun kinderen bij de Yagwoia stam in Papoea-Nieuw-Guinea gewoond. Zij zetten nu het Bijbelvertaalwerk voort in Nederland en bezoeken daarnaast regelmatig de Yagwoia. Hier is een terugblik te lezen van het Bijbelvertaalwerk en het ontstaan van christelijke gemeentes in de Yagwoia stam en een verslag van hun reis in mei 2024

**N**u we dit artikel schrijven is het precies 30 jaar geleden dat we voor het eerst met onze dochter van toen 5 maanden oud

naar Papoea-Nieuw-Guinea (PNG) reisden. We herinneren ons nog goed hoe alles vreemd voor ons was die eerste maanden in het land. Na een half jaar van oriëntatie waarin we de handelstaal, Tok Pisin, en algemene dingen over de cultuur van PNG leerden, begon het zoeken naar een locatie waar we zouden gaan wonen en werken. De Heere leidde ons naar de Yagwoia stam in de hooglanden van PNG. Samen met twee andere gezinnen begonnen we onze huizen te bouwen en ongeveer een jaar nadat we in PNG gearriveerd waren, verhuisden we naar de stam en begonnen de taal en cultuur van de Yagwoia mensen te leren. De Yagwoia taal is een hele gecompliceerde



taal, maar de Heere hielp ons om goede vorderingen te maken. Na anderhalf jaar in de stam te zijn geweest, moesten we echter ongepland naar Nederland, omdat ik, Robert, te ziek was om nog iets te kunnen doen en Nicole in verwachting was van onze eerste zoon. Terwijl we in Nederland waren, kregen we het bericht dat er een grote aardverschuiving in het gebied was geweest waar we woonden met als gevolg dat het hele dorp was weggevaagd en zo'n 40 mensen van de 60 mensen die in het dorp woonden levend begraven werden. Onze collega's waren ook niet in het dorp op het moment van de aardverschuiving. Nadat ik was hersteld en onze zoon was geboren, gingen we in 1997 terug en zijn we op een andere locatie in de stam opnieuw begonnen en hebben daar onze taal- en cultuurstudie afgemaakt. In 2004 werd onze tweede zoon in Australië geboren. Nicole heeft de kinderen zelf onderwezen in de stam.

In 1998 kon ik de taal- en cultuurstudie officieel afronden en begonnen we met het vertalen van Bijbelgedeeltes en Bijbellessen die we gingen onderwijzen. De eerste gemeente ontstond in 1999, nadat we het eerste onderwijs hadden afgesloten. Door de kracht van Gods Woord werden mensen overtuigd van hun zonden en



stelden ze hun vertrouwen op Jezus Christus voor redding.

Niet lang daarna gingen de eerste gelovigen mee naar het volgende dorp om daar de mensen met Gods Woord te bereiken. Zo zijn er de jaren daarna gemeentes in verschillende dorpen ontstaan en hielp de Heere ons ook gedurende die jaren om het Nieuwe Testament (NT) te vertalen. In 2009 konden we de gelovigen het NT overhandigen. Kort daarna verhuisden we naar de andere kant van de stam, zodat we de mensen daar ook met Gods Woord konden bereiken. We kwamen er echter achter dat de dialectverschillen behoorlijk groot waren waardoor we besloten om voor twee dialecten aan de andere kant van de stam het NT en de Bijbellessen aan te passen. Ook aan de andere kant van de stam zijn nu gelovigen met wie we aan die dialectveranderingen werken.



Sinds 2012 wonen we in Nederland en maken we jaarlijks een reis naar PNG. In Nederland werk ik aan de vertaling van boeken van het Oude Testament (OT) voor het dialect waarvoor we het NT al klaar hebben en werk ik verder aan het NT en de Bijbellessen voor de andere twee dialecten. Tijdens onze jaarlijkse reizen naar PNG zijn we dan op de verschillende locaties in de stam waar ik de vertaling, waaraan ik in Nederland werk, doorneem met de gelovigen in de stam.

We zijn nu in PNG en hebben de afgelopen weken de vertalingen van Ezra en Ruth gecontroleerd en hebben ook verder gewerkt aan de vertalingen van 2 Samuel, Psalmen en Spreuken. Daarnaast is het

altijd fijn om tijd met de gelovigen te besteden en te horen hoe de Heere hen helpt en gebruikt in hun dagelijks leven in de stam. De komende twee weken zullen we aan de andere kant van de stam zijn en aan het Lukas Evangelie werken voor de beide dialecten daar.

De gelovigen getuigen er altijd van hoe dankbaar ze zijn dat de Heere hen gered heeft uit de duisternis waarin ze leefden. Philip, een van hen die helpt bij de vertaling, getuigde van de week bij het vertalen van Spreuken 3 ook hoe de Heere hem leidt in het maken van beslissingen als Hij Gods wil zoekt, hoe de Heere dan de weg voor hem effent. Ook vertelde hij dat de dokters en leraren in het dorp een wekelijkse samenkomst hebben en hem dan de gelegenheid geven om Gods Woord te onderwijzen.

Bid voor verdere groei van de gemeenten en dat we voor het ene dialect veel van het OT kunnen vertalen de komende tijd en voor de andere 2 dialecten de vertalingen van de NT kunnen afmaken.





## DANIÉL VAN DE MERWE

Afgelopen november kreeg ik tijdens mijn derde jaar op het NTM/ Ethnos360 trainingscentrum in Engeland een ernstig ongeluk.

Ik kreeg een dwarslaesie in mijn nek en werd verlamd onder mijn borst en gedeeltelijk in mijn handen.

Mijn verloofde en ik zijn overweldigd door de vele betrokkenheid van mensen die met ons meelevend en voor ons bidden. Het kan niet anders dan dat dat de reden is dat ik nu zo veel progressie zie in mijn herstel. God is goed! We wilden ons voorbereiden voor zendingswerk in Afrika, maar nu ik in een rolstoel zit, willen we al biddend ontdekken waar en hoe we de Heer kunnen dienen!



## WIST JE DAT...?

Bernd en Hanneke Buseman vanaf 1 augustus in Veenendaal komen wonen?

**Veenendaal**

## WIST JE DAT?

● Steve en Gerdine Stanley samen met hun kinderen Oscar (zie pagina 20), Alice en Millie in een afgelegen stam in Papoea-Nieuw-Guinea wonen? Samen met collega zendelingen leren ze de Kovol taal en cultuur om het Evangelie straks in hun moedertaal te kunnen onderwijzen.



*Er is geen medische hulp beschikbaar in Kovol. Veel gezinnen weten wat het is om hun kind te zien overlijden.*

*Als mensen in hun tuin gaan werken gaan ze voor een paar dagen, omdat het zover lopen is. Ze nemen kleding, potten en jonge dieren met zich mee.*





Een standaard Kovol  
maaltijd: zoete aardappel,  
taro en yam in een soep met  
bladgroente, zonder zout!



Jaarlijks leggen  
families nieuwe  
tuinen aan. Om de  
varkens buiten te  
houden wordt er een  
hek omheen gebouwd

Het leven in  
Kovol is heel  
simpel; mensen  
hebben minimale  
bezittingen.



# EEN JAAR **BIJBELSCHOOL** IN NORTH COTES, ENGELAND

*Geschreven door Jos en Alinda*

● We willen je kort iets vertellen over North Cotes College in Engeland. Je kunt daar in totaal drie jaar een Bijbelschool volgen.

Het eerste jaar is een algemeen jaar: Biblical Studies. Dat is een jaar waarin je chronologisch de Bijbel doorgaat. Dat is echt een aanrader voor iedereen!

Het tweede en derde jaar zijn voor hen die zich willen voorbereiden op het zendingsveld.

Het tweede jaar is Cross Cultural Communications. Dit is specifiek op zending gericht en geeft je handvaten mee om een gemeente te stichten in een cross culturele setting. Behalve de theorie leer je de geleerde principes ook in praktijk te brengen.

Het derde jaar is een specifiek jaar voor taalkunde. Voor diegene die het verlangen hebben om ongeschreven talen op schrift te stellen.



Daarnaast zijn er verschillende opties om vrijwilligerswerk te doen. Als keukenvrijwilliger of werken met jonge kinderen.

Je woont op een campus met andere singles en gezinnen. Daar heb je een eigen kamer of woon je in een klein appartement. Regelmatig zijn er sociale activiteiten waar je aan mee kunt doen.

Wij kijken terug op een waardevol en leerzaam jaar. Jos doet de Bijbelschool. Wat geweldig om zo een jaar Gods Woord te mogen bestuderen. Leerzaam, diep, uitnodigend om verder te studeren, maar soms ook best schurend en pittig. We genieten van de





moie gesprekken en contacten met anderen. Alinda werkt in de keuken. Het eten mag natuurlijk niet ontbreken voor de studenten. Het is afwisselend werk met een gezellig team aan collega's.

## Anne gaat als vrijwilliger naar Engeland

*Geschreven door Anna Jonker*

- Mijn naam is Anna Jonker en ik ben 21 jaar oud.



Op dit moment werk ik als schoonmaakster. Hoewel ik graag iets anders zou willen doen of verder zou willen leren weet ik echter nog niet wat.

Mijn ouders hebben 15 jaar geleden de Bijbelschool gedaan en daarna zijn we als gezin tot 2019 naar Brazilië geweest. Mijn ouders werkten op een school, Missão Novas Tribos do Brasil genaamd, een school voor zendingskinderen. We bezoeken regelmatig de Ethnos360 dagen en vorig jaar ben ik mee geweest naar REACH waar ik hoorde over de mogelijkheid

om als vrijwilliger in Engeland te werken.

Tijdens het Pinksterweekend ben ik daarheen gegaan om proef te draaien in de keuken. Hoewel ik er een goede tijd had, werd me al snel duidelijk dat dit niet de juiste plek voor mij is. Gelukkig kan ik wel in het gasthuis aan de slag. Eind augustus hoop ik dus terug te gaan om God een jaar lang als vrijwilliger op dit trainingscentrum te dienen.

*Kunnen jullie voor mij bidden dat ik Gods weg zal gaan?*



## • LIEF **DAGBOEK...**

EEN DAG UIT HET **DAGBOEK** VAN...

# Ineke Haaring

Ineke woont en werkt voor Ethnos360  
in Papoea-Nieuw-Guinea



(Deze week zijn er 2 Aria mannen die via whatsapp samenwerken met een zendeling in Amerika aan de vertaling van het Johannes Evangelie.)

**16 Mei 2024**

Rond 6 uur stap ik m'n bed uit en zorg ik voor de cavia's en de duif. Daarna maak ik ontbijt klaar voor de Aria mannen en breng het naar hun kantoor. Ik zorg dat daar de whatsapp verbinding tot stand wordt gebracht, zodat de

mannen kunnen werken. Ik help met de verbinding en check ook of er nieuwe documenten geopend moeten worden.

Na de ochtendbidstond ga ik rond 8.15 uur naar de werkplaats om een grondlaag te verven op een aantal schoolborden voor het Ivanga lees- en schrijfprogramma. Het Aria vertaalteam zullen ze volgende week mee terug nemen naar de bush, aangezien Ivanga een buurstam is.

Na het verven help ik even met de balans in ons winkeltje en loop ik op en neer om ook de Aria mannen te helpen. Daarna hebben we een teamvergadering. Om 10.00 uur hebben we pauze.

Vandaag is er markt. Ik koop papaja's, bananen, sterfruit, ananas, tapioca, aubergine, zoete aardappels en bladgroente en



breng het thuis. Ik bak ook vast wat kip voor de pizza deze avond en kook tapioca. Terwijl ik van mijn lunch geniet, beantwoord ik ook enkele e-mails. Daarna is het tijd voor een siësta.

In de middag ga ik verder met de balans en ben ik bezig met het verstevigen van Ivanga leesboekjes, zodat ze langer meegaan in de bush. Waar ik kan help ik ook de Aria mannen die inmiddels in de werkplaats de eerste laag schoolbordverf aanbrengen.



Aan het einde van de middag bak ik een hele hoop pizza's voor de potluck van vanavond. Ik ben een beetje laat wanneer alle pizza's klaar zijn. Snel stop ik ze in de bolderkar en loop ik samen met Turuk, de duif, naar het

sportlokaal waar we zullen eten. Pff gelukkig zijn er meer te laat...

En terwijl we nog aan het eten zijn komen onverwachts de kerkleiders thuis van hun bushtrip. De Heer is goed, want hij had het in mijn hart gelegd om juist vandaag zoveel pizza's te bakken. Er was genoeg voor iedereen!

Dat was een zeer goed einde van deze dag.

Ik ga weer naar huis.

Ik ga wat opruimen, douchen, e-mails en whatsappjes beantwoorden, videobellen met Nederland, lezen, en een spelletje spelen. Rond 22.00 uur gaat het lampje uit!

Hartelijke groet uit Hoskins van

*Ineke.*



# WIE ZIJN DE ONBEREIKTE VOLKEN VAN DEZE WERELD?

Waarom gaan Ethnos360 zendingswerkers naar specifieke etnische bevolkingsgroepen om hen te vertellen over de God van de Bijbel en niet zomaar naar plekken waar er ongelovigen zijn? Wat of wie bepaalt waar Ethnos360 zendingswerkers naartoe stuurt?

Om dat te kunnen beantwoorden, moeten we eerst een aantal definities ophelderden. De eerste is: wat is een bevolkingsgroep?

Een bevolkingsgroep is een etnolinguïstische groep. Dat betekent een groep individuen, families of clans

die een gemeenschappelijke taal en etnische identiteit delen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat er in totaal ongeveer 11.000 bevolkingsgroepen zijn, waarvan er meer dan 6.000 worden beschouwd als onbereikte volken.

## ● Wie zijn de *onbereikte volken*?

En dat brengt ons bij een andere term die we moeten definiëren: *onbereikt*.

Wij definiëren onbereikte bevolkingsgroepen als bevolkingsgroepen zonder adequate toegang tot helder, cultureel relevant Bijbelonderwijs in de moedertaal. Dat zijn gebieden waar geen Bijbel is, geen kerk is en waar geen zendingswerkers zijn.





We spreken van *slecht bereikt* wanneer mensen wel het Evangelie hebben mogen horen, maar waar er nooit discipelschap heeft plaatsgevonden. Het kunnen ook etnische groepen zijn waar wel een kerk is ontstaan, maar waar de kerk niet

sterk genoeg is om het Evangelie te verkondigen aan de eigen bevolkingsgroep. Wellicht omdat het procentueel totaal uit verhouding is ten opzichte van de grootte van een bevolkingsgroep.

## Kunnen ze niet zelf 'vinden' wat ze nodig hebben?

En je vraagt je misschien af: 'maar aangezien er zoveel Bijbels en radiostations zijn en er ook zoveel online te vinden is over het Evangelie, kunnen ze niet zelf 'vinden' wat ze nodig hebben?'

Dat zijn goede vragen. Maar ben je je bewust dat er op heel veel plaatsen in de wereld nog helemaal geen Bijbels zijn? Er zijn vaak geen radiostations en ze hebben ook geen toegang tot het internet. Noch is daar de technische kennis aanwezig om er toegang toe te krijgen als die er wel zou zijn. Naast deze obstakels zijn er soms barrières op het gebied van cultuur, traditie of politiek die de toegang tot of het begrip van het Evangelie belemmeren.

Verbazingwekkend genoeg zijn er niet alleen in de jungles van Afrika, het Amazonegebied of tussen de steile bergen van Papoea-Nieuw-Guinea onbereikte bevolkingsgroepen, ze zijn ook te vinden in vluchtelingenkampen, midden in grote steden en ook op het platteland.



Ook de apostel Paulus had hetzelfde idee; namelijk naar de onbereikte bevolkingsgroepen te gaan. In Romeinen 15:20,21 zegt hij: 'En evenzo stelde ik er een eer in om het Evangelie *daar* te verkondigen waar Christus *nog* niet genoemd was om niet op het fundament van een ander te bouwen. Maar zoals geschreven staat: zij aan wie niets over Hem verkondigd was, zullen *het* zien, en zij die *het* niet gehoord hebben, zullen *het* begrijpen.'

En dit is precies wat Ethnos360 voor ogen heeft: Zij, die niet de kans hebben om Christus te leren kennen, in staat stellen Hem te zien en te begrijpen wat Hij voor hen gedaan heeft.



## Wat is 'People Group Assessment (PGA)'?

En hoe beslist Ethnos360 waar het zendingswerkers heen stuurt? Is het een kop of munt beslissing?

Nee, zeker niet! Om een groep als onbereikt te bepalen, is er een zeer specifieke lijst met criteria opgesteld waaraan moet worden voldaan. Die lijst met criteria wordt een People Group Assessment genoemd. PGA is een onderzoek waarmee wordt beoordeeld of

een etnische bevolkingsgroep als onbereikt kan worden beschouwd en of het strategisch is om daar zendingswerkers naar toe te sturen. Zodra de beoordeling van een bevolkingsgroep is voltooid en er vastgesteld is dat een bepaalde etnische bevolkingsgroep werkelijk *onbereikt* is (of *slecht bereikt*) dan is dit waar we werkers naartoe willen sturen.... Alleen de oogst is zo groot en arbeiders zijn er weinig!

*Bid je mee voor meer arbeiders?*



## DE DINANGAT KERK

Ralf, een Duitse zendeling, had de mogelijkheid om een hele week te hiken door de prachtige bergen grenzend aan het Dinangat gebied in Papoea-Nieuw-Guinea.



Samen met twee nieuwe zendelingen en drie Dinangat gelovigen bezocht hij elk dorp. Ze waren overweldigd door de gastvrije en positieve reacties: 'Kom om de Bijbel te vertalen in onze taal!' zeiden ze. Anderen zeiden: 'Wij zijn net als stenen die niets van Gods Woord begrijpen! Alsjeblieft kom en leg het ons uit!'



Onlangs kwam er een groep mannen uit de stad het dorp binnen en zij pleegden een serieus misdrijf. De kerk reageerde met veel compassie en gebed.



Er gebeurde iets wat nog nooit is gebeurd in de geschiedenis van de Dinangat bevolking. In plaats van wraak kozen ze ervoor om dit alles in Gods handen te laten en ze vergaven de mannen publiekelijk. Wow! Dank u Heere God voor deze veranderende harten!

*Ralf en Elli Schlegel*  
Papoea-Nieuw-Guinea



# KIP CURRY SOEP

*Ingestuurd door Ineke Haaring*

Ineke schrijft ons het volgende: 'hier is het recept voor m'n favoriete kip curry soep van mijn vrienden uit Papoea-Nieuw-Guinea.

Ik maak altijd een volle pan kip curry soep en dat is voldoende voor zo'n 20-30 personen. Dit kun je vervolgens over de rijst scheppen. (wat mijn vrienden hier in PNG overigens veel beter kunnen bereiden dan ik).



## Deze ingrediënten heb je nodig:

- 1,5 kg kipfilet. Snijd in blokjes en braden met zout, peper, knoflook en currypoeder. Zet opzij.
- Ongeveer 2-3 kg zoete aardappels. Schillen en in blokjes van ongeveer 4 cm snijden en dan niet te gaar koken met wat zout. Giet af en zet opzij.
- Minimaal 5 grote uien grof snipperen.
- Om en nabij 1 kg aubergine in blokjes snijden van ongeveer 3 cm. Ik gebruik altijd aubergine, omdat we daar genoeg van hebben en het de soep opvult. Ik gebruik ook vaak gekookte (sperzie) bonen en/of witte kool, maar je kan waarschijnlijk ook andere groente gebruiken.
- 2 pakjes kip Maggie noodles
- 2 of 3 kip bouillon blokjes
- Currypoeder en zout.
- Verse kokosnootmelk of een blikje of ongeveer 100-150 gram kokosnootmelkpoeder.
- Ongeveer 1 kg kleingesneden bladgroente. Ik gebruik aupa, maar spinazie of andijvie werkt waarschijnlijk ook goed.



### Dit heb je verder nodig:

- Grote soeppan (10 liter pan)
- Zorg dat je kokend/heet water in de waterkoker klaar hebt staan.

### Zo maak je de soep:

- Fruit de uien in de soeppan in een laagje olie.
- Als je witte kool gebruikt, dan kan die er gelijk bovenop.
- Alle gare kipblokjes met de jus nu door de uien scheppen.
- Giet kokend water eroverheen tot alles ruim onder water staat.
- Breng alles weer aan de kook.
- Voeg opgeloste bouillonblokjes en de kruidenzakjes van de kip-noodles toe.
- Voeg currypoeder toe.
- Voeg de aubergine blokjes en de andere groenten toe.
- Voeg steeds kokend water toe, zodat alles onder water blijft.
- Breng weer aan de kook.
- Voeg de zoete aardappel stukjes toe (als je die eerst heet maakt dan duurt het niet zo lang, voordat alles weer kookt en is de kans op aanbranden klein).
- Voeg de kokosnootmelk(poeder) toe en roer goed door tot je een dikvloeibare soep hebt.
- Als laatste voeg je de gesneden bladgroente en de noodles toe. Indien nodig meer water.
- Roer alles goed door elkaar en breng weer terug aan de kook maar pas op, niet te hard.
- Voeg naar smaak meer currypoeder en zout toe.

*Deze soep smaakt prima over de rijst! Eet smakelijk!*

# INTERVIEW MET *Oscar* (6 jaar oud)



## Oscar, waar woon je?

Ik woon in Kovol. Dat is een plaats in het land Papoea-Nieuw-Guinea in het continent Australië.

## Vertel eens, hoe is het in Kovol?

Er zijn hier heel veel bomen, dat is ook logisch want dit is een regenwoud! We zien ook wel eens slangen. Een keer zat er een

doodsadder vlakbij ons huis. De Kovol mensen waren bang om hem dood te maken, daddy heeft zijn kop eraf gehakt met een hakmes. Doodsadders zijn giftige slangen!

## Wat vind je ervan om daar te wonen?

Het is een goede plek, want je kunt hier goed spelletjes spelen zoals verstopperkje en tikkertje.



Ik vind buiten spelen heel leuk. We gaan vaak het woud in en dan hakken we een paar bomen om en maken een kamp. De oudere kinderen hakken de bomen om, ik mag nog geen hakmes gebruiken.



**Er zijn geen scholen in Kovol. Betekent dat dat jij ook niet naar school hoeft?**

Jawel, we doen school thuis, mummy en daddy zijn mijn leraren. Ik vind natuurwetenschap (science) het leukste vak. Ik wil later een dierenwetenschapper worden.

**Kovol ligt dus in het regenwoud. Regent het daar dan ook veel? En wat doe je dan als het regent?**

Ja, het regent heel veel, dan speel ik binnen en soms ren ik naar het huis van mijn vrienden door de regen en dan ga ik bij hen spelen.

**Met wie speel je graag? Zijn dat andere zedingskinderen of ook wel de Kovol kinderen?**

Ja, ik speel het liefste met de andere blanke kinderen, maar soms speel ik buiten ook met de Kovol kinderen, maar ik kan hun taal niet spreken.





Waar jullie wonen is het bergachtig en zijn er geen wegen. Hoe gaan jullie dan naar de stad voor vakantie en boodschappen?

We gaan met de helikopter, ik zit altijd in het midden.

De Kovol mensen geven jullie regelmatig eten uit hun tuinen. Wat vind je het lekkerst en wat vind je niet lekker?

Ik vind bananen het lekkerst en de zoete aardappels vind ik niet zo lekker.



● **JEUGDPAGINA**

*Woordzoeker:*

**Geloof en zending**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | V | E | R | T | A | L | E | N |   |
| E | I | Z | N | B | G | B | J | V | E |   |
| G | O | E | D | E | I | E | E | A | R |   |
| N | O | N | F | D | M | E | Z | N | E |   |
| L | K | D | D | H | A | A | U | G | D |   |
| A | N | E | P | L | E | H | S | E | N |   |
| R | N | L | L | B | I | J | B | E | L | I |
| I | Z | I | N | G | E | N | B | I | K |   |
| T | S | N | E | I | D | K | R | E | K |   |
| E | F | G | N | A | T | U | U | R | N |   |

- BIDDEN
- BIJBEL
- EVANGELIE
- GOD
- HELPEN
- JEZUS
- KERKDIENST
- KINDEREN
- LIEFHEBBEN
- NATUUR
- SAMEN
- VERTALEN
- ZENDELING
- ZINGEN

⬆️ Woorden afstrepen

Oplissing

## NODIG ONS UIT!

Wil jouw gemeente meer weten over Ethnos360 en zending onder onbereikte volken? Nodig ons dan uit om een avond te vullen! Of wil je een zendeling uitnodigen om wat te delen op een jeugdavond? Stuur gerust een e-mail naar [info@ethnos360.nl](mailto:info@ethnos360.nl)



## AGENDA

**4 juli**

bidstond kantoor

**augustus**

geen bidstond

**5 september**

bidstond kantoor

**3 oktober**

bidstond kantoor

**7 november**

bidstond kantoor

**27-31 maart 2025**

REACH

**5 juli 2025**

Ethnos360 Zendingsdag

## VACATURES

**Crèche vrijwilliger**  
sept 2024- juli 2025  
[info@ethnos360.nl](mailto:info@ethnos360.nl)

vereiste:  
SPRUYDAM niveau  
Engels minimaal 5.5  
in de IELTS test

ETHNOS 360

**Homeschool helper**

Voor kinderen van Bijbelschoolstuderant(en)  
en voor hen die zich voorbereiden voor het zendingveld.

sept 2024 - juli 2025  
Vereiste: Engelse taal  
minimaal 5.5 in de IELTS test.

[info@ethnos360.nl](mailto:info@ethnos360.nl)

ETHNOS 360

## • Volg ons op social media



Ethnos360.nederland



ethnos360nederland

# EEN JAAR APART ZETTEN OM DE BIJBEL TE BESTUDEREN?



**Kom naar North Cotes College!**



Bijbelschool

Zendingstraining

Linguïstische training

*‘Een fundament voor het leven met  
een hart voor wereldevangelisatie’*

Meer info: [northcotescollege.co.uk](http://northcotescollege.co.uk) of via [info@ethnos360.nl](mailto:info@ethnos360.nl)

