

INDRUKKEN VAN DE ETHNOS360 ZENDINGSDAG 2019

Het was een voorrecht om te zien dat velen de tijd en gelegenheid namen om de zendingdag te bezoeken. Bij binnenkomst werd iedereen begroet en kreeg daarbij het programmablade in handen gedrukt.

Het **programmablade** geeft al, in grote lijnen, het verloop van de dag maar hierbij dan nog wat extra uitleg.

Tegen 10.15 uur begon het aardig vol te lopen en uiteindelijk waren we met zo'n 100 volwassenen en ongeveer 20 kinderen. Het thema van de dag 'omschakelen, doorschakelen en inschakelen' werd op realistische wijze door Koen Verdonck belicht. Onze Belgische broeder sprak even over de ronde van Vlaanderen. Iemand, waarvan ze het niet verwacht hadden zette op het laatste moment 'een tandje bij' en bereikte daardoor als 1^e de finish. Gezien het werk wat er nog in de wereld te doen is, is het belangrijk dat de gemeente van Jezus Christus ook 'een tandje bij zet'. Dus 'doorschakelen', maar daarbij moeten er ook meer mensen 'ingeschakeld' worden. Het was een duidelijk woord.

Koen vertelde ons over het werk wat er in Papoea Nieuw Guinea gedaan wordt en alle mogelijkheden om in stammenwerk en ondersteunende bedieningen betrokken te raken. Anne-Laure Verdonck nam een interview af, per skype, met Lize Muusers. Lize's moeder was ook aanwezig!

Het verslag van Jan & Annette Wols, die net aangekomen waren in Nederland was duidelijk. Er werd een filmpje van Steve & Gerdine Stanley getoond en Steve deed de mensen verbazen met zijn duidelijke communicatie in het Nederlands. Daarna konden we ze ook nog even via Skype horen en zien en stelde Annette wat vragen. Fijn voor Gerdine's ouders die in de zaal zaten.

De morgen werd afgesloten met onder andere de mededeling dat er in de pauze hamburgers verkocht zouden worden voor een

zendingsproject. Alle 120 hamburgers waren redelijk snel op en dit leverde bij elkaar € 444,- op.

Het weer werkte mee zodat, het buiten, hoewel fris, toch nog redelijk te doen was om een frisse neus te halen.

Na de middag namen we eerst afscheid van Ans Westerveld, die vanaf 1987 in Afrika gewerkt heeft. Daarna was het de beurt ook om van Walter en Hanne Deleu afscheid te nemen, maar die waren er nog niet ... Ze kwamen echter juist op dat moment binnen lopen met hun 4 kinderen. Beiden kregen als 'bedankje' een decoratief schrijfbordje. Frank Brearley dankte de Heere voor hun trouwe dienst op het zendingsveld.

Hierna kwam Jenny de Jong met een aansprekende Power Point en haar duidelijk verhaal, waarom ze naar het zendingsveld wil gaan.

De workshop, die Jenny met assistentie van anderen deed, over de TFC en achterban werd goed bezocht en was zeker informatief.

De workshop voor ouders en familie, verzorgd door Jan Wols en Nanne & Wilma Groot leverde goede gesprekken op.

De mensen, die niet naar een workshop gingen, bleven in de grote zaal om via Power Point bij onze andere zendelingen bepaald te worden en voor hen te bidden, Jan Groenveld had hierbij de leiding. Ook gaven Robert & Nicole Westerveld nog wat info door.

Toen iedereen weer bij elkaar was voor de gezamenlijke afsluiting kwamen de ongeveer 15 overgebleven kinderen met hun prachtige bijdrage o.l.v. Esther de Visser en Adaja de Jong. Ze hadden een sketch ingestudeerd. Deze ging over de oogst, die wel groot was en dat er arbeiders nodig zijn. Net zoals in het Bijbelverhaal had ieder zijn excuses. Totdat ieder inzag dat ze niet goed handelden en zich toch beschikbaar stelden. Uiteindelijk was de sketch een oproep aan jong en oud om zich in te zetten voor zendingswerk.

Op deze dag hebben we diverse nieuwe contacten mogen leggen, die interesse hebben voor het zendingswerk en de Bijbelschool.
De collecte voor de onkosten leverde €707,60 op.

Terugziende mogen we, gezien de verschillende reacties van aanwezigen zeggen: 'Het was een mooie en goede dag'.
Deze dag is met inzet van velen tot stand gekomen en we danken ieder voor zijn/haar inzet.

We vertrouwen dat deze dag eeuwigheidswaarde heeft.
Een dankwoord aan allen voor de voorbede en betrokkenheid bij Ethnos360 en de werkers in Nederland en over de wereld.

Na het opruimen was er in het kantoor in Bleskensgraaf een gezellige ontmoeting met een heerlijke maaltijd, waarbij zo'n 30 personen aanwezig waren. Er werd genoten van de kookkunst van Aad & Paulien Wilthagen. De gasten Phil & Fiona, uit Australië, die voorheen werkten met NTM in PNG, genoten er zichtbaar van om deze dag in ons midden te zijn!

Soli Deo Gloria!