

Job schreef het al, ***'mijn dagen vliegen voorbij als een weverspoel'***.

Daarom is het goed om, vóórdát jouw leven alweer voorbij is, de balans op te maken.

'Waar leef ik voor?'

'Waar wil ik echt mijn talenten, gaven en tijd aan geven?'

'Waar wil ik aan het einde van mijn leven op terug kunnen zien?'

'Wat zou God in en door mijn leven kunnen en willen doen?'

Geen onbelangrijke vragen. Daarom organiseren we regelmatig **neXt Step**. ‘

'Om te horen over de bijbelschool en de zendingstraining!'

'Om te luisteren naar ervaringsdeskundigen van het zendingsveld!'

'Om met eigen ogen meer van de geestelijke noodsituatie in de wereld te zien!'

'Om de visie en kernwaarden van ETHNOS360 te begrijpen'

'Om Gods leiding in je leven te leren kennen'

Volg in ZIJN voetsporen...

Ga voor de neXt Step!

[Aanmelden i.v.m. de catering bij jongeren@ethnos360.nl](mailto:jongeren@ethnos360.nl)