

Aan het bestuur van Ethnos360 Nederland.

Mede namens onze sleutelgelovige in de stam en verschillende weduwen en nooddruiftigen in hun dorp e.o. willen we Ethnos360 Nederland hartelijk bedanken voor de som van 1200 Euro die we hebben kunnen doorsluizen naar hem en de gemeente onder de groep waar we mee werken.

Hij, de sleutelgelovige, als vertegenwoordiger van de gemeente onder deze groep was verantwoordelijk om te kijken welke weduwen en andere zeer arme mensen in aanmerking kwamen voor een gift van mais of ander voedsel om hun nood voor een bepaalde tijd te ledigen.

Verder werd het geld voor hemzelf o.a. gebruikt voor de noden in zijn eigen gezin, huisvesting, ziekte en de scholing van de kinderen, evangelisatie en andere werk benodigdheden en aanvulling van hun schaarse voedsel.



Kan je je voorstellen dat je na 4 keer zaaien van je mais het je nog niet lukt om een oogst te krijgen vanwege de regens die uitblijven of opeens in alle hevigheid neerstort om alles weg te spoelen.

Meestal worden ook weduwen geholpen en mensen die gewoon bijna niets hebben. Er zijn schrijnende gevallen, waar bijvoorbeeld je keuken bijna op instorten staat maar er toch blij voor poseert met een aantal van je gezin.

Hartelijk dank voor jullie hulp hierin.

Hartelijke groeten.

Jan en Doortje Groenveld voor de groep waar we mee werken.

P.S. Wegens de verslechterende situatie zijn details uit de brief gehaald.